

## Liturgie zondagmorgen 1 januari 2017

### Afbeelding 1

#### Zingen: 755

1. Toch overwint eens de genade,  
en maakt een einde aan de nacht.  
Dan onderwerpt de Heer het kwade,  
dan is de strijd des doods volbracht.  
De wereld treedt in 's Vaders licht,  
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,  
als Hem elk volk is toegedaan.  
Uit aarde en hemel opgerezen,  
vangt dan het nieuwe loflied aan,  
als ieder voor de Heer zich buigt  
en aller stem Gods lof getuigt.

### Welkom en mededelingen

#### Zingen: 8: 1, 3 en 4

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  
Gij doet hem heersen over zee en land,  
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

### Stil gebed

#### Klein gloria

#### Zingen: 451: 1, 2 en 3

1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen  
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,  
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren  
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,  
zend uw gerechtigheid als morgendauw,  
dan zal het land de rijkste vruchten geven:  
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

3. Richt op uw woning en roep ons tezamen,  
omring ons met uw alvermogenend woord,  
wees ons een tempel en roep onze namen,  
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

### **Gebed om verlichting met de heilige geest**

**Zingen:** 474: 1, 4 en 5

1. Loof God, gij christenen, maak  
Hem groot  
in zijn verheven troon,  
die nu zijn rijk voor ons ontsloot  
en zendt zijn eigen Zoon,  
en zendt zijn eigen Zoon.

4. Hij ruilt met ons op vreemde  
wijs:  
Hij neemt ons vlees en bloed  
en geeft ons in zijns Vaders huis  
zijn eigen overvloed,  
zijn eigen overvloed.

5. Hij wordt een knecht en ik een heer:  
wat win ik veel daarbij!  
Waar vindt men zoveel gulheid weer

als Jezus heeft voor mij,  
als Jezus heeft voor mij.

**Lezing:** Numeri 6: 22-27

**Zingen:** 415

1. Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

**Lezing:** Lucas 2: vers 21

**Zingen:** 515: 1, 2, 3 en 4

1. Een kind geboren te Betlehem,  
te Betlehem!  
Verheugd is nu Jeruzalem,  
halleluja,  
halleluja!

2. Wiens heerschappij geen einde  
kent,  
geen einde kent,  
Hij daalde neer om onze ellend'.  
Halleluja, halleluja!

3. De koningen uit het Oostenland  
het Oostenland,  
vereerden Hem met offerand'.  
Halleluja, halleluja!

4. Die knielden daar in ootmoed neer,  
in ootmoed neer,  
voor 't kleine kind, hun God en Heer.  
Halleluja, halleluja!

**Lezing:** Handelingen 4: 7-12

**Zingen:** 512: 1, 2, 3 en 4

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

2. uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

4. al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt mijn ziel  
wanneer zij U aanschouwt.

**Verkondiging** (afbeelding 2, 3 en 4)**Zingen:** 527: 1, 2, 3, en 5

1. Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen,  
als een ster gaat Gij ons voor,  
in den vreemde wijst uw spoor,  
in de dood zijt Gij verdwenen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen,  
als een schaduw die verblindt  
onnaspourbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.

5. Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees,  
als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven.

**Gebeden**  
**Collectes****Zingen:** 655: 1, 4 en 5

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wonderen om u heen.

5. Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.

4. De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.

**Afbeelding 6**  
**Zegen**  
**Afbeelding 7**