

Zondagsbrief

Protestantse Gemeente Elburg
Vrijheidsstraat 1

www.pkn-elburg.nl

2 oktober 2022



Tijdens elke dienst is er bedrijfshulpverlening aanwezig. In de hal staat de "Lief en Leedbus", hierin kunt u uw bijdrage kwijt voor o.a. bloemen vanuit de kerk, presentjes van ouderlingen en contactpersonen.

Contact of reactie

Scriba: Ingrid Stellingwerf
Tel. 0525-684671

Predikant: Ds. W.M. Schut,
Lange Wijden 56, 8081 VV Elburg, tel. 0525-656747

Tijd	Voorganger	Organist	Koster
09.30 uur	ds. M. Schut	Johan Hoeve	Leny Heijkoop-Bos

Bijbelleesrooster (zie ook www.debijbel.nl)

vr 30 sep	1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld
za 1 okt	Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?
zo 2 okt	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
ma 3 okt	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
di 4 okt	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
wo 5 okt	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
do 6 okt	Lucas 18:18-30	Rijkdom
vr 7 okt	1 Koningen 21:1-16	Pruilkoning

Bloemengroet

Mentine Schipper-Ponstein



Huikenstraat 1

De dienst thuis meevieren?



U kunt de zondagse kerkdienst thuis meevieren als u inlogt op de internetpagina <http://pkn-elburg.kerkonline.eu>.

Deze link staat ook op de site van onze kerk www.pkn-elburg.nl. Als u op de link <http://pkn-elburg.kerkonline.eu> klikt komt u rechtstreeks op het 'kanaal' waarop beeld en geluid van onze kerkdiensten te zien en te horen zijn.

Alleen 'live' meeluisteren kan via kerkomroep.nl. De link "www.kerkomroep.nl" staat ook op de site van onze kerk www.pkn-elburg.nl. Als u op de link "kerkomroep.nl" klikt komt u op de site van de kerkomroep en kunt u onze kerk "opzoeken" door in te tikken bij "Vind uw kerk" : PKN Elburg. Door onze kerk vervolgens te selecteren krijgt u de kerkdiensten in uw scherm.

De dienst achteraf beluisteren en ook bekijken? Dat kan ook via www.kerkomroep.nl. Bij "Vindt uw kerk" tikt u in PKN Elburg. U krijgt de kerkdiensten in beeld en u kunt een dienst selecteren.

Digitaal Collecteren

Dat doen we in onze gemeente met de Scipio App; makkelijk en eenvoudig in het gebruik.



Wilt u/Wil jij ook meedoen, stuur dan een mail naar penningmeester@pkn-elburg.nl of collectebonnen@pkn-elburg.nl met daarbij ook uw/jouwbankrekeningnummer. Wij zorgen dan voor een uitnodiging voor het gebruik van de app.

Collectes voor zondag 2 oktober: PKN / Kerk en Israël (Israël zondag):

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.



De tweede collecte is voor onze **eigen kerk**.

De derde collecte is voor **onderhoud gebouwen** en natuurlijk kunt u ook weer denken aan de **bloemenbus**.

Collecteren in de kerk:

De collectezakken staan opgesteld in de hal van de kerk. U mag uw giften ook overmaken via de Scipio-app.

Het kan ook op rekeningnummer NL73RABO 0314705929 ten name van Collectebonnen protestantse gemeente. Dan graag daarbij vermelden voor welke collecte u uw gift overmaakt.

Week tegen Eenzaamheid 29 september – 6 oktober

Tijdens de Week tegen de Eenzaamheid worden er verschillende activiteiten georganiseerd door stichting WIEL en de gemeente Elburg. Via verschillende kanalen wordt iedereen hiervan op de hoogte gehouden. Verschillende kerken doen hier ook aan mee.

Een kleine greep uit de activiteiten:

Inwoners kunnen zich aanmelden voor een zogenaamde Straattaart die je dan samen met de burens op kunt eten. Zakjes Vergeet-je-nietjes zullen op verschillende locaties worden uitgedeeld.

Stichting WIEL gaat filmpjes maken van mensen die hun bevindingen en ideeën over eenzaamheid willen delen. **Is er iemand in onze gemeente die mee wil werken aan een filmpje? Meld je dan aan bij Marja van Engelen | Stichting WIEL marja.van.engelen@wiel.nl**

WIEL wil ook graag op de hoogte blijven van activiteiten die door de verschillende kerken en organisaties worden georganiseerd, in de Week tegen Eenzaamheid en daarna. Onze kerk organiseert bijvoorbeeld een High Tea na de jongerendienst op 16 oktober. Aandacht voor eenzaamheid blijft een belangrijk onderwerp waar stichting WIEL, jongerenorganisaties en kerken zich voor in willen blijven zetten. Dus niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Samen kunnen we iets doen tegen eenzaamheid! Doe je ook mee?

Vind jij ook dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen? Samen kunnen we daar iets aan doen! Want in de 'Week tegen Eenzaamheid' (van 29 september t/m 6 oktober) wordt er extra aandacht aan dit onderwerp geschonken. Zelfs het kleinste gebaar kan voor iemand al heel veel betekenen.

'Ik-vergeet-je-niet' zaadjes

Tijdens deze week worden er op verschillende plekken 'ik-vergeet-je-niet' zaadjes uitgedeeld. Bijv bij de supermarkt, kappers, huisartsen, kerken, bibliotheek... Misschien vind jij het ook leuk om wat zakjes bij mensen langs te brengen. Dan mag je die GRATIS in die week ophalen bij het kantoor van Stichting WIEL (Lange Wijden 33a).

Historische lezing 'Elburg door de eeuwen heen'

In deze week vinden er allerlei activiteiten plaats. Zo wordt er speciaal in die week een historische lezing gegeven door Willem van Norel met als thema 'Elburg door de eeuwen heen'. Deze vindt plaats op dinsdag 4 oktober, inloop 14.00 uur tot 16.00 uur, in het Gruithuis (Krommesteeg 11, Elburg). De lezing is kosteloos, inclusief een kopje koffie en thee. Voor meer activiteiten, kijk op; www.wiel.nl/week-tegen-eenzaamheid

Noot voor redactie: Mocht u nav dit persbericht verder in contact willen met een WIEL-medewerker,

neem dan contact op door een mail te sturen naar info@wiel.nl / marja.van.engelen@wiel.nl of bel naar 0525-681212

Bronnen: www.eenzaamheid.info / www.eenzaam.nl / Eén tegen eenzaamheid / SCP

Gespreksgroepen Verder met verlies 2022-2023

Binnenkort starten er in 't Harde en in Elburg gespreksgroepen voor mensen die hun partner hebben verloren door overlijden.

In deze groepen proberen we elkaar tot steun te zijn door naar elkaar te luisteren en onze ervaringen te delen.

Elke bijeenkomst heeft een thema, dat in overleg met de deelnemers wordt vastgesteld.

Een creatieve activiteit en een gezamenlijke maaltijd staan ook op het programma.

De groepen zijn voor mensen die tot ± 5 jaar geleden hun partner hebben verloren.

We komen eens in de twee weken bij elkaar. Per groep zijn er zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

De groep in Elburg start op vrijdagmiddag 11 november in 't Huiken om 14.00 uur.

De leiding is in handen van ds. Jan Swager en Hanneke Hiscock.

De groep in 't Harde start op donderdagavond 10 november in de Maranathakerk om 19.30 uur.

Deze groep wordt geleid door ds. Marloes van Doorne en Nella Kamstra.

Meer info en aanmelden bij:

Elburg: Hanneke Hiscock: 06 812 4567 2 of

hannekehiscock@gmail.com

't Harde: Nella Kamstra: 06-49600761 of

nella_mulder@hotmail.com



Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

'Groene' thema's als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma *Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl*, met vijf webinars voor voorgangers en een inspirerend boekje voor kerkleden.

'In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers als Matthijs de Jong, Cor Hoogerwerf, Trees van Montfoort en Paul Schenderling wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde', zegt Lydia van der Meer, Hoofd Kerkrelaties bij het NBG. 'In de webinars wordt verkend of "groene exegese" kan leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.'



Webinars

De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en november:

Maandag 17 oktober: 'De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?'

Maandag 24 oktober: 'De wake-up-call van de profeten'. Gastspreker: Paul Schenderling.

Maandag 31 oktober: 'De stem van de schepping in de Psalmen'. Gastspreker: Trees van Montfoort.

Maandag 7 november: 'Moet deze aarde niet sowieso vergaan?', over de apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.

Maandag 14 november: 'De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22'.

Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.

Boekje *Bijbel en duurzaamheid* en website

Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema's, bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Wereldmierendag (4 oktober), Michazondag (16 oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje *Bijbel en duurzaamheid* met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Daar is vanaf half september ook meer informatie te vinden.



Tienerclub zaterdag 1 oktober 2022

Beste gemeenteleden, ouders van tieners en de tieners zelf. Het tienerclub seizoen is weer van start gegaan. Aanstaaende zaterdag hebben we weer een leuke avond gepland. We merken als leiding dat de animo erg terug is gelopen de laatste jaren. We zouden het jammer vinden dat we net als de kinderclub er mee moeten stoppen maar dan wegens gebrek aan tieners. Ben je tussen de 12 en 17 jaar dan ben je van harte welkom deze avond en neem gerust een vriend of vriendin mee.



EET NIET TEVEEL VAN TEVOREN

TIENERCLUB AVOND
MASTERCHEF
~~GONE WRONG~~

1 OKTOBER
JEUGDHONK
vrijheidsstraat 1, elburg
18.30

NOG EEN PUNTJE
Graag willen wij ongeveer weten hoeveel tieners er zijn op de avond
Dus **meld je aan of af** via de WhatsApp-groep of de mail.

BIJDRAGE INTRODUCE
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee als je dit gezellig vindt.
Bijdrage introduce € 2,50-

Tienerclubichthus@gmail.com



Lange Wijden 56

We mogen brood en beker delen wetend dat van ons gevraagd wordt Jezus' Naam te laten klinken en te doen wat hij ons gevraagd heeft te doen: Liefde leven en de ander opbouwen.

De Boekbesprekingsgroep gaat starten met een aantal gemotiveerde tafelgenoten die het gesprek met elkaar willen voeren naar aanleiding van het boek over het avondmaal.

We gaan koordiensten delen in de morgen. De eerste is op zondag 9 oktober. Volgend jaar hopen we er ook een aantal te organiseren.

Zondag 16 oktober mogen we een jongerenviering met elkaar vieren met aansluitend een high-tea.

Belijdenisgroep/jongerengespreksgroep

Een aantal jonge mensen in ons midden wil graag belijdenis doen dit kerkelijk seizoen.

Waarschijnlijk komen we een keer of vier/vijf bij elkaar dit seizoen. De eerste keer is zondag 16 oktober na de jongerendienst in de kerk. Dan spreken we samen de vervolgvonden of middagen af. En natuurlijk is belijdenis doen geen voorwaarde om mee te gaan doen.

Als je mee wilt doen hoor ik het graag : marcowillem3@gmail.com.

Je mag ook gewoon langs komen die morgen.

Pastoraal

Br. Van Gelder in het Baron van Lynden heeft een beschadigde onderste rugwervel. De pijn is door pijnstilling de laatste weken weer onder controle gebracht, maar het oefenen van de spieren e.d. zal natuurlijk tijd kosten. Dat hij en zijn vrouw deze dagen weer mochten vieren dat ze al zo lang samen in de echt verbonden mogen zijn is voor hen samen een extra kostbaar geschenk: omdat ze elkaar nog steeds terzijde kunnen staan.

Ook worden in andere huishoudens huwelijken en jubilea gevierd. Het is kostbaar om te vieren dat mensen elkaar in relaties mogen opbouwen.

Voor ons allen geldt: Samen aan tafel, samen vanuit de tafel in de wereld. Gemeente van Christus zijn.

Ontvang een hartelijke groet

Ds. Marco Schut



Liturgie 2 oktober 2022 - Avondmaal

Lied voor de dienst: nlb 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Welkom en mededelingen

Zingen: nlb 23c:1, 2, 3, 4

Stil gebed en onze hulp

Belijden wij onze schuld

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: nlb 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Kinderen gaan naar nevendienst

Lezen: Habakuk 3: 13 - 19

Zingen: nlb 971:1, 3 Zing een nieuw lied voor God de Here

Lezen: Lucas 17 : 1 – 10

Zingen: nlb 991:1, 2, 3, 7 De eersten zijn de laatsten

Preek

Zingen: nlb 910;1, 2, 3. 4 Soms groet een licht van vreugde

Vorbereiding Avondmaal

Tafelgebed

Zingen: nlb 985:1, 3 Heilig, heilig

Onze Vader - samen bidden

Delen van brood en beker

Lopend, delen vanuit de tafels vooraan in de kerk

Zingen: Taizélied: Daar waar liefde woont en vrede - melodie 568a,

Dankgebed

Zingen: nlb 1014:1, 2, 3, 5 Geef vrede door

Zegen